

Foundation House of Life en Het Feest van Isis

Sinds haar oprichting in 2010 organiseert de Foundation House of Life jaarlijks een activiteitenweek in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken aan de Muldersweg 3 in het Gelderse Ruurlo. Veertien jaar lang was dit De week van Abydos. Met deze activiteitenweek zamelde de Foundation geld in om daarmee de projecten in Abydos te financieren. Soms zijn zaken aan verandering toe, zoals De Week van Abydos. Geen activiteitenweek meer maar een activiteitenweekend. Daarom nodigen we iedereen uit om op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni 2025 het Feest van Isis met ons mee te vieren.

Het Feest van Isis 2025

Het Feest van Isis wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2025 in en rondom de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken – Muldersweg 3 in het Gelderse Ruurlo. Een weekend lang workshops, rituelen en activiteiten om geld in te zamelen voor de Foundation House of Life Abydos.

De Foundation House of Life is inmiddels zeer bekend in Abydos. Vele arme bewoners en gezinnen uit Abydos hebben sinds 2010 hun weg naar het House of Life gevonden. Hetzij voor financiële ondersteuning t.b.v. onderwijs voor hun kinderen, dan wel voor financiële steun voor levensonderhoud en medische hulp.

Onderwijsproject:

Voor het zestiende jaar op rij zorgt de foundation ook dit komende schooljaar er weer voor dat een groep van inmiddels 45 kinderen uit arme families voorzien worden van het schooluniform en alles wat nodig is om goed aan het nieuwe schooljaar 2025 – 2026 te beginnen. Onze grote dank gaat speciaal uit naar onze vaste donateurs en Todd Hayden uit Canada. Hij zorgt al enige jaren dat het leeuwendeel van het bedrag dat hiervoor nodig is op de Foundation House of Life bankrekening wordt gestort.

Brood om van te delen:

Daarnaast heeft onze hulp zich sinds 2020 uitgebreid met het project ‘Brood om van te Delen’. Dit project heeft de afgelopen vier jaren veertien arme families en alleenstaanden, het hele jaar voorzien van meel om daarmee het brood te bakken en als dit niet mogelijk was, om het brood te kopen. Het zou fantastisch zijn als wij speciaal in deze tijd door zouden kunnen gaan met deze steun want de inflatie in Egypte is momenteel enorm met de arme bevolking die daar het meest onder lijdt. Onze speciale dank gaat uit naar Irene van den Oever van de Sirius Mysterie school. Met haar prachtige online event ondersteunt zij al enige jaren volledig dit project.

Financiële bijdrage en wat wij hopen en wensen:

Het hoofddoel van ons weekend is natuurlijk om geld in te zamelen voor de Foundation. Het tweede doel is om met elkaar in contact te komen, elkaar te ontmoeten en om bij te praten. Dit doen we door het aanbieden van workshops, activiteiten en behandelingen die allemaal door professionals

worden gegeven. Toch vinden we het lastig om vaste bedragen te vragen voor de workshops en behandelingen. Wat we wel kunnen doen is onze hoop en wens uitspreken zodat je uiteindelijk zelf je gift kunt bepalen.

Onze hoop en wens is dat de hoogte van de bijdrage voor deelname aan het weekend € 50, – per persoon per dag en (hopelijk) meer zal zijn.

Op deze manier hopen wij het streefbedrag van € 4000,- voor het onderwijsproject en de € 1848, – voor het Brood om te Delen project te behalen. Alles wat wij meer ontvangen kunnen wij inzetten als extra hulp voor het betalen van bijv. dokterskosten waarmee arme families worden geconfronteerd en andere onvoorziene zaken als brand, ongelukken en extra hulp. Zie daarvoor de doelstellingen beschreven op de website. Natuurlijk mag de richtprijs van minimaal € 50,- per dag geen belemmering vormen. Wij begrijpen dat het voor sommigen niet mogelijk is om deze richtprijs te hanteren. Ons motto blijft daarom, wij zijn blij met jullie komst en met de gift die wel voor je mogelijk is!

Hoe zouden wij de financiële giften graag willen ontvangen?

Tijdens het weekend zullen wij her en der QR codes ophangen waarmee digitaal geld kan worden overgemaakt. Voor diegenen die graag contact willen bijdragen zullen her en der collecte potten staan waar de bijdrage in kan worden gedaan.

St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U

Het Programma: Het Feest van Isis

Zaterdag 21 juni 11:00u:

Op zaterdag 21 juni begint Het Feest van Isis om 11:00 u met een welkom en met koffie/thee en taart. De bezoekers worden bijgepraat wat de Foundation House of Life het afgelopen jaar heeft kunnen doen.

Vanaf 12:00 kunnen bezoekers diverse korte behandelingen ondergaan waaronder:

Praktijk Myrddin Voetreflex:

Ook dit jaar zal Annelies Engelman van Praktijk Myrddin aanwezig zijn. Al jaren verzorgt Annelies met veel liefde en enthousiasme heerlijke en verkwikkende Voetreflex massages. Wil je verzekerd zijn van een plek, geef je dan snel op!

Zie ook: <https://www.praktijkmyrddin.nl>

Melanie Rusink van Melanie Beauty & Massage & Wellness Salon Ruurlo:

Melanie is ook dit jaar weer aanwezig met haar Beauty & Massage & Wellness salon. We vinden dit super! Melanie biedt een heerlijke Shiatsu gezichtsmassage aan. Mis dit niet! Wil je verzekerd zijn van een plek, geef je dan snel op!

Zie ook: <https://salon-melanie.nl> facebook @Melanie,Beauty,Massage &Wellness

Remi Brunsveld Acupunctuur en Tuina massage – Traditionele Chinese geneeswijzen:

Ook dit jaar kunnen wij rekenen op de medewerking van Remi Brunsveld. Remi biedt korte acupunctuur behandelingen en Tuina massage aan. Heb je altijd al eens kennis willen maken met acupunctuur, dan is hier de kans. Mis dit dus niet. Wil je verzekerd zijn van een plek, geef je dan snel op!

Zie ook: <https://www.balansbrunsveld.nl>

Energetische Ancient Egyptian Healing behandeling door Annelies Bastian:

Annelies geeft je net als vorig jaar graag een Ancient Egyptian Healing energie behandeling van de Ba met de overheerlijke Egyptische rozenolie. Ze zijn verkwikkend en ontspannend om te ervaren. Zij wacht op je! Wil je verzekerd zijn van een plek, geef je dan snel op!

De Helende Handen van Ria:

Ria Brunsveld zal net als andere jaren aanwezig zijn met De Helende Handen van Ria om je een verkwikkende energie behandeling te geven. Ria behandelt ook dieren! Zij is er dus voor jou en je huisdier! Wil je verzekerd zijn van een plek, geef je dan snel op!

House of Life sacred oliën:

Er is gelegenheid om de diverse heerlijke Lotus oliën en massageoliën te ervaren en aan te schaffen. Gedurende het weekend zal 20% van de opbrengst van de aankoop van de oliën naar de Foundation House of Life gaan.

Tempel van Isis:

Tijdens het Feest van Isis is er gelegenheid om je terug te trekken in de rituele Boomcirkel en de natuurtuin waar Isis je uitnodigt om haar in jezelf toe te laten. Ze opent je, Zij heelt je, Zij verzacht je, Zij omringt je, Zij onderwijst je, Zij roept je. Ze nodigt je uit om je wensen op te schrijven en het toe te vertrouwen aan de natuur.

13:30 – 14:30 door Rugile Vilkise

Seminar: ‘Our psyche is founded on the principle of polarity’ by Rugile Vilkise....

Rugile is Jungiaanse psycho- analyticus en woont in Litouwen. Onlangs maakten Horus van Abydos en ik in Abydos in het House of Life tijdens de laatste retraite die wij samen zouden begeleiden voordat ik weer naar Nederland zou gaan, kennis met Rugile en haar man Vaidor. Deze kennismaking raakte zo’n diepte in ons vieren dat alleen al het weerzien met Rugile en Vaidor voor mij hier in Nederland een feest zal zijn.

Tijdens haar presentatie zal Rugile een inleiding geven over de diepte psychologie van Jung en hoe het een rol kan spelen in het helen van vroeg kinderlijke trauma's, hoe het 'past life ervaringen' kan helpen verduidelijken. Hoe het in de belevingswereld van de oude Egyptenaren past die zo rijk is aan symbolieken en het ook een instrument is dat ons in dit huidige leven zo kan dienen om onszelf beter te leren kennen.

'Ken Uw zelve en U kent het Universum' is een gezegde met de diepte van het Universum.....

Rugile: 'Our psyche is founded on the principle of polarity, which means we continuously carry within us the life of two worlds—conscious and unconscious, light and shadow, the visible and the unseen, the rational and the irrational, feeling and intellect, the intuitive and the tangible. In this seminar, I will share how symbols rise from the depths of the psyche—emerging through dreams, through inner journeys—and how they guide us in the process of individuation, toward wholeness and inner integration'

De voertaal zal Engels zijn.....

Over Rugile:

Mijn naam is Rugilè. Ik ben Jungiaanse analyticus en al jaren verweef ik mijn psychotherapeutische werk met alternatieve geneeswijzen. De laatste tijd voel ik me, als antwoord op de vragen van mijn ziel, aangetrokken tot heilige plaatsen over de hele wereld – Groot-Brittannië, Israël, Noord- en Midden-Amerika, het eiland Kauai op Hawaï, en vaak ook naar het oude Egypte. Op deze plekken heb ik geluisterd naar hoe mijn innerlijke energiecentra reageren op de subtiele velden van de aarde – hoe ze me veranderen, wat ze in me wakker maken.

Onze psyche is gebaseerd op het principe van polariteit, wat betekent dat we continu het leven van twee werelden in ons dragen: bewust en onbewust, licht en schaduw, het zichtbare en het onzichtbare, het rationele en het irrationele, gevoel en intellect, het intuïtieve en het tastbare. In dit seminar zal ik delen hoe symbolen oprijzen uit de diepten van de psyche – ontstaan door dromen, door innerlijke reizen – en hoe ze ons begeleiden in het proces van individuatie, naar heelheid en innerlijke integratie.

Samen onderzoeken we: wat is een symbool? Waarom is het belangrijk? Hoe werken we ermee? We kijken naar de structuur van de psyche, de vorming van de schaduw – het donkere, vaak verborgen deel van ons wezen – en het pad naar de genezing van diepe innerlijke wonden.

We zullen ook onderzoeken hoe de ene psyche, vaak onbewust, de andere raakt en verwondt, of heelt en transformeert – en hoe heilig het veld van relaties werkelijk is. Deze gedeelde ruimte wordt een soort vesica piscis, een levende poort naar een nieuwe kwaliteit van zijn. Door elkaar te ontmoeten en ons voor elkaar open te stellen, stappen we uit de lineaire tijd en betreden we een tijdloze ruimte waar verleden, heden en toekomst samenkomen.

Je ziet me hier met een van mijn vroegste creaties over het thema van het Arcanum – de mysteries die door ons heen leven en door ons spreken. Dit is het Arcanum van Inwijding. Na mijn laatste reis door de landen van Thoth en Achnaton ben ik ondergedompeld in het werken met het Arcanum van Opening – een onderzoek naar de heilige offerande die moet worden gebracht voordat een nieuw pad zich werkelijk kan ontvouwen. Ik hoop de visualisatie vóór onze bijeenkomst af te ronden.

Elke ontmoeting is voor mij een levend proces – gevormd door de hartstochtelijke vraag die ieder persoon met zich meedraagt. Samen weven we een Levensbloem, gevormd uit vele vesica piscis, elk een poort naar gedeelde betekenis en transformatie. En zo blijf ik luisteren:

Waar nodigt ons veld ons toe uit? Welke thema's vragen om aanwezigheid? Wat leeft er nu het meest voor jou?

15:00 - 15:30

Jan Je Puurheid Ankh en Lemniscaat creator.

Overhandiging en inwijding van het Lemniscaat door Jan Je Puurheid aan de Hoeder van deze plek Sjef Taken.

Op zondagmiddag zal Jan demonstreren hoe je je eigen kleine Ankh kunt maken. Een workshop voor jong en oud....

Jan ontmoette ik afgelopen februari in het House of Life. Tijdens zijn verblijf creëerde Jan enkele van zijn Ankhen. Aan het House of Life schonk Jan een door hemzelf vervaardigde Lemniscaat. Deze Lemniscaat is sindsdien een onderdeel van het altaar in de Isis/Hathor kapel van het House of Life.

Hoe bijzonder is het dan om Jan opnieuw te ontmoeten maar dan in onze natuurtuin in Ruurlo waar Jan graag aan Sjef een door hem vervaardigde Lemniscaat wil aanbieden.

Bouwen aan regenboogbruggen tussen plekken en mensen over de hele wereld is altijd het doel geweest van het House of Life en haar Foundation en zo ook van Jan. De aanbidding en inwijding van deze Lemniscaat is daarvan weer zo'n prachtig bewijs.

Over Jan Je Puurheid...

Mijn naam is Jan. In mijn leven gebeuren vaak wonderlijke dingen die vooral te maken hebben met creatie. Het is er vaak zomaar ineens. Dit zijn ook mijn vroegste herinneringen. Als ik terugdenk aan wat er door mij is gecreëerd, dan zie ik een beeld van een veldboekje van wilde bloemen. Van alles en nog wat uit de directe omgeving is zomaar ontstaan. Mijn vader heeft ook die overweldigende creatiekracht. Het zit dus in mijn bloed!

Het maken van Ankhen heb ik geleerd van een dierbare vrouw. Na een prachtige ontmoeting met haar, gaf ze mij haar mal mee met als opdracht: 'Je krijgt hem een week mee en volgende week krijg ik hem weer terug.'

Op wonderbaarlijke wijze was hij na een week werken af. Het ging vanzelf en alles in mij gaf aan 'maak het met je handen!'

In stilte en toewijding werk ik aan de Ankh, waarin ik geleid word door de krachtige Meesterschap die verbonden is met de Ankh-energie.

Het is Meesterschap dat door de Broederschap van de Ankhmaker gevraagd wordt. Het is werken met het mannelijke en vrouwelijke. Sterker nog, het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke. Ik had het toen nog niet door, maar later in het proces van het vervaardigen van Ankhen waren ze er ook... en in het vervaardigen van de Ankhen zijn de Meesters sterk in mij aanwezig. Vanuit die kennis werk ik. Ik ben maar een omhulsel, degene die het creëert. Ik maak Ankhen, zij begeleiden mij.

De Ankh maak ik in stilte en op verschillende tijdstippen. Dat wordt gestuurd. Ik ga de diepe stilte in en vind daar in het heilige vuur in mijzelf, hierdoor wordt het alchemie. Waar creatie opbloeit, in stilte, daar voelt het goed om Ankh'en te maken. De optimale creaties maak ik daar waar creatie plaatsvindt, bijvoorbeeld waar gedanst en gezongen wordt. En mijn lievelingsplek is natuurlijk de Natuur.

'Het maken van de Ankh is Alchemie. Het is Liefde en toewijding. Het voelen en bovenal Zijn.'

Dit alles mag ik samen doen met mijn levenspartner Eline, zij is de stille kracht en de bedding van Je puurheid.

In Liefde,
Eline en Jan

<https://www.jepuurheid.nl/>

15:30 – 17:00 door Ineke van Sterkenburg en Angela Becht Natuur-Mandala

Met het oeroude symbool van de mandala sluiten we aan bij de lezing van Rugile. Voor Jung was het een belangrijk symbool op de weg naar zelfverwerkelijking en heelheid. Hij gebruikte het symbool in tekeningen/schilderingen voor zijn eigen ontwikkeling en in zijn praktijk als psychotherapeut (zie: Jung – Symboliek van de mandala; beelden uit het onbewuste, 1988).

Een mandala kun je zien als een magische cirkel. Als we een natuur-mandala maken, nodigen we de natuur uit met ons mee te doen. Zo houden we de magie van de cirkel levend. In de natuurtuin van Sjef en Yvon gaan we op zoek naar materiaal dat onze mandala vorm kan geven. Daarbij is het fijn om zoveel mogelijk in de stilte te zijn zonder daarin de verbondenheid met de natuur, met elkaar, met alles wat leeft, groeit en bloeit – te verliezen. Voel je uitgenodigd om samen deze magische mandala te laten ontstaan.

Daarna zullen we de mandala inwijden met een ode aan Moeder Aarde, aan ieder van ons, aan het leven – door het samen zingen van het lied “My Goddess Isis en “We are created by sound” van Alexa Sunshine Rose.

Over Ineke en Angela:

Ineke en Angela zijn sinds de oprichting van de Foundation in mei 2010 niet weg te denken. Jarenlang zorgden zij voor leuke geschenkjes voor de Foundation House of Life winkel of stonden zij klaar met een Chakra Harten workshop. Dit keer nemen zij ons mee in hun Natuur-Mandala creativiteit en weten we zeker dat hieruit iets heel moois zal ontstaan.

Doorlopend van 11:00 – 17:00

Omm Sety's Egypt & Ruud Gullit in Abydos

Doorlopend deze dag zijn twee korte documentaires te bekijken. In de eerste documentaire is Omm Sety aan het woord. Een documentaire die vlak voor haar dood in april 1981 is gemaakt. Haar leven zou na haar dood beschreven worden in boeken en haar wereldberoemd maken. Omm Sety had een wens. Het huidige House of Life is een rechtstreeks resultaat van haar leven in Abydos en de wens die zij koesterde.

Ruud Gullit in Abydos

Haar bekendheid heeft vele film en documentairemakers naar Abydos getrokken. Steeds met als doel het verhaal van deze markante vrouw, Dorothy Eady ook wel Omm Sety genoemd, vast te leggen. Zo ook onze welbekende oud voetbalspeler Ruud Gullit. In 2022 is door een Nederlandse filmploeg een hele mooie documentaire gemaakt. In deze documentaire bezoekt Ruud Gullit het House of Life om op zoek te gaan naar ‘De priesteres van Abydos’, Omm Sety.

17:00 – 18:00 door Sjef

‘Moeder Aarde Soep van Sjef’

Sjef is al jaren beroemd om zijn krachtige Moeder Aarde soep. Een soep gemaakt van de planten die we kunnen vinden in de vrije natuur. Wil je weten hoe hij dit doet, volg hem en kijk welke planten hij plukt.

18:00 u – 20:00 Potluck:

Een potluck is een maaltijd samengesteld uit meegebrachte gerechten. Je laat je dus verrassen door andermans gerecht en je deelt jouw meegebrachte gerecht met anderen. We hebben het volgende bedacht. Neem je een gerecht mee voor de potluck dan mag je heerlijk aanschuiven. Besluit je geen gerecht mee te brengen dan hopen we op een bijdrage van € 20,- .

We zouden het zeer op prijs stellen als je ons laat weten of je bijdraagt met een gerecht of dat je financieel wil bijdragen.

Wat we nu al weten is dat er genoten kan worden van een heerlijke kop Moeder Aarde soep gemaakt door Sjef.

Let op! Wij zullen zorgen voor stokbroden en drankjes. Daarna met een drankje om het kampvuur en met wellicht een lied!

21:00 Kampvuur en een goed gesprek....

We sluiten de avond af met het zingen van het Lied: ‘My Goddess Isis’ en kijken of Sjef het kampvuur kan ontsteken. Het perfecte moment om bij elkaar te zitten en te delen wat ons bezig houdt.

Zondag 22 juni:

Gedurende de dag: Readingen & Healingen door Vanessa Vink

Wat ieder jaar zo hartverwarmend is, is dat tijdens de aanloop naar Het Feest van Isis er telkens allerlei spontane acties ontstaan van mensen die het House of Life en haar Foundation kennen en een warm hart toedragen en dan spontaan hun kwaliteiten aanbieden en hun medewerking willen verlenen.

Zo komt reader en healer Vanessa Vink uit Amsterdam op zondag 22 juni naar Het Feest van Isis en biedt zij die dag haar reading sessies aan....

Horus van Abydos en Yvon/Aset leerden Vanessa kennen in de zomer van 2022 toen ze voor een persoonlijke retraite naar Abydos en het House of Life kwam. Het werd een verblijf om niet snel te vergeten.

Egypte en dan vooral Abydos roept je als het zover is en geeft je dan de kans om in “Jouw Boek van Leven” te kijken. De Sety I Tempel speelt daarin zo’n belangrijke en bijzondere rol. Dan lijken er in de Sety I Tempel magische dingen met je te gebeuren. Informatie die je niet kunt weten komt dan spontaan naar je toe omdat de tijd er rijp voor is en omdat Men Daarboven weet dat je er klaar voor bent om het te ontvangen, te begrijpen en om ermee te gaan werken. Dit alles met de bedoeling om je verder in je ontwikkeling als Lichtwerker en healer te helpen en bij te staan. Dan is de spirituele wereld die ons gidst zo voelbaar. Dan lijkt elke gebeurtenis, prettig en ook onprettig plaats te vinden om je verder te helpen. Vanessa: “Mede dankzij deze prachtige, veilige uitvalsbasis bij Horus en Yvon/Aset haalde ik destijds in de Sety I tempel op bijzondere wijze mijn Egyptische zielendelen terug en werk ik sindsdien ook volop met het Egyptische veld”.

Vanessa noemt zich een 'Personal Energizer'. Ze is reader, healer, Ankh- & Lemniscat- en biotensorbehandelaar, huizenfluisteraar en Akashic records reader. Met liefdevolle verbinding werkt ze o.a. met het Keltische, Lemurische én het Egyptische veld. In haar praktijk gebruikt ze, als een sessie daarom vraagt, ook de Egyptische oliën van het House of Life.

Tijdens Vanessa’s sessies kijkt ze hoe jij je volgende stap kunt maken. Vaak blijkt dat je iets heel anders nodig hebt, dan dat je denkt. Ze maakt, vaak in metaforen, contact met wie jij in werkelijkheid bent en met wat jij aan het uitvogelen bent in dit leven, zodat jij je eigen stem / je eigen intuïtie beter kan horen.

Speciaal voor dit weekend biedt Vanessa een aantal korte readings van een kwartier, gericht op ‘waar sta je en wat heb je nodig voor je volgende stap?’ Wellicht heeft een van de Egyptische goden, zoals Horus, Sekhmet, Anubis, Thot, Bastet en natuurlijk Isis hierin een boodschap voor je!

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voel je een diepe ‘ja’? Stuur dan een mailtje naar: foundation@houseoflife.info. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vanessa: “Ik draag het House of Life, Abydos, Yvon/Aset en Horus van Abydos een warm hart toe. Met liefde draag ik bij aan deze inzameling!”.

Dit vinden wij alleen maar geweldig en hartverwarmend!

Voor meer informatie over Vanessa’s werk: <https://vanessavink.com/nl/>

11:00 - 12:00

**In verbinding van hoofd naar hart door
Michelle Tarenskeen & Chris Knibbe**

Een heerlijke ‘wake up’ workshop die gaat om verbinding van hoofd naar hart, van buiten naar binnen en van denken naar voelen.... Dit gaan we doen met fijne oefeningen vanuit Dans, Tai Chi, Qi Gong, Meditatie en Verbindingsoefeningen om te landen, te bewegen om in het lijf te zakken en natuurlijk te verbinden met alle anderen die dit prachtige weekend bijwonen!

Michelle ontmoetten wij in februari in het House of Life tijdens een retraite. Vorig jaar zomer maakte ze kennis met de Ankh. Als energetisch healer voelde dit instrument vertrouwd en leek de Ankh wel als vanzelf te gaan bewegen! De energie resoneerde zo diep en ging direct met haar aan het werk. Dit voelde heel natuurlijk en als een diepe herinnering. Toen wist ze het zeker: Ze moest naar Egypte ! En zo geschiedde..

Egypte en vooral Abydos opende iets heel ouds in haar en gaf een diepe herkenning van thuis komen. Een reden voor Michelle om in maart al terug te komen om dit nog dieper te onderzoeken wat dit voor haar in dit leven en de toekomst zal betekenen. Ze voelde ook direct een roeping om mensen hiernaartoe te gaan begeleiden. Dit zal vorm krijgen in maart 2026.

(<https://facebook.com/events/s/spirituele-reis-naar-egypte-he/1233246074937678/>)

Over Michelle en Chris Pranaki:

Sinds 2014 begeleiden wij mensen naar meer energie, helderheid en welzijn. PranaKi staat voor levensenergie. We gebruiken verschillende methodes om met die levensenergie te werken en zo dichterbij jezelf te komen.

Bij Pranaki ben je op de juiste plek voor persoonlijke groei, emotionele harmonie en diepe verbinding – in de eerste plaats met jezelf en met anderen.

Ontdek onze op maat gemaakte trajecten, zoals healing sessies, shiatsu- en NEI-behandelingen of coaching. Chris geeft mannentrainingen waarin hij mannen dichterbij zichzelf brengt en werkt met de mannelijke Seksualiteit om tot een hoger bewustzijn te komen. Ook geven wij sharing cirkels, workshops en trainingen in de Heilige Seksualiteit en faciliteren prive koppelsessies of verbindingdagen om te verdiepen in je relatie en echt even tijd voor elkaar te maken. Of je nu zoekt naar heling, transformatie, rust, antwoorden of een nieuwe richting, we helpen je graag om te leven vanuit je volledige potentie!

Onze praktijk, gelegen in de serene omgeving van de Posbank, biedt de ideale plek om tot jezelf te komen. Bekijk onze agenda en maak de eerste stap naar een lichter leven vol liefde, harmonie en balans in goede gezondheid.

Voor meer informatie zie: <https://pranaki.com>

Zondag 12:30 u – 13:30u.

Afrikaans Djembe door Yvon

Er is niets heerlijker dan je mee te laten voeren door de opzweepende klanken van de Afrikaanse Djembé! Het is vooral zo leuk omdat je ontdekt hoe snel we tot samenspelen komen.

14:00 - 15:00

**Alles over de Ankh en de Lemniscat
door Jan Je Puurheid**

'Het maken van de Ankh is Alchemie. Het is Liefde en toewijding. Het voelen en bovenal Zijn.'

Tijdens dit uur krijgt iedereen de kans om onder leiding van Jan zijn eigen kleine Ankh en Lemniscat te maken. Jan zal vertellen over het tot stand komen van, maar zal je vooral door het

Heilige Creatie Proces van de Ankh en de Lemniscaat leiden.

15:30 – 16:30 u

Helende Liedereren voor de Mensheid en de Aarde

We nodigen jullie uit om te komen luisteren naar de Helende liederen van Yvon en Annelies maar vooral om mee te zingen met liederen voor de mensheid en voor de aarde. De kracht van een lied gaat verder dan we denken. Het troost, het zet een beweging in gang, het heelt en het laat groeien.

16:30 u – 18:00 u

We sluiten dit bijzondere weekend af met een hapje en een drankje.

House of Life Doelstellingen:

Tijdens De Week van Abydos is er gelegenheid om vragen te beantwoorden als je wilt weten wat de doelstellingen zijn van het Hotel Healing Center House of Life in Abydos Egypte. Wat de programma's jou kunnen bieden? Voor als je vragen hebt of ervaringen hebt opgedaan die bijvoorbeeld Egypte gerelateerd zijn en die je niet goed begrijpt of vragen over hebt. Wij zijn er om die vragen te beantwoorden. Voel je welkom!

Ook is er gelegenheid om kennis te maken met de vele heerlijke House of Life meditatie en etherische oliën. Er zullen tijdens De Week van Abydos verschillende soorten lotus oliën beschikbaar zijn alsmede de beroemde Egyptische rozenolie waar al zoveel mensen hier in Nederland van genieten en ervaringen mee hebben hoe geweldig helend deze rozenolie werkt. Tijdens De Week van Abydos zal 20 % van de opbrengst van de verkoop naar de Foundation House of Life gaan.

Ben je al enthousiast geworden en wil je je opgeven, stuur ons dan een bericht. Wil je ons door het hele jaar financieel helpen, wordt onze vaste donateur. Ieder gift is welkom op het volgende bankrekeningnummer:

St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U

Onze hartelijke dank....

Email: foundation@houseoflife.info

Mobiel Yvon: 06 45 26 83 85

Mobiel Annelies: 06 19 69 11 26

De Foundation House of Life Abydos heeft de ANBI Status. Donaties zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Uw gastvrouwen tijdens dit weekend zullen zijn Annelies Bastian en Yvon Taken.